

De spiegel van Jona

over de grootheid van Gods barmhartigheid voor anderen



het boek Jona...

hoe las men het toen?



Inhoud

Wat is de bedoeling van de schrijver voor ons?

- Een uniek boek
 - Stijl en genre
 - Opbouw van het boek Jona
 - Lezen: hoofdstuk 3 en 4
 - De spiegel die God ons voorhoudt
 - Ruimte voor reageren
- 

Een uniek boek

- Het draait om Jona's relatie met God i.p.v. zijn boodschap (Jona's preek bevat maar 5 Hebreeuwse woorden)
- Jona wordt buiten Israël uitgezonden
- Het boek wordt voorgelezen op Grote Verzoendag
- Literair meesterwerk

Stijl en genre

Satire

- Humor & ironie
- Personages reageren anders dan je zou verwachten
- Alles is uitvergroot

Poëzie

rijm, herhalingen, woordspelingen, symmetrie

Doel

verhaal belachelijk maken om de lezer te confronteren

Opbouw van Jona (1/2)

Hoofdstuk 1

Jona vlucht voor Gods opdracht,
wordt overboord gegooid,
de zeelui loven God

Hoofdstuk 2

Jona wordt opgeslokt
en bidt tot God

Hoofdstuk 3

Jona gehoorzaamt Gods opdracht,
preekt in Nineve,
de stad bekeert zich

Hoofdstuk 4

Jona verlaat de stad
en bidt tot God



Opbouw van Jona (2/2)

Jona vlucht voor Gods opdracht <i>Wat zal er met Jona gebeuren?</i>	Jona gehoorzaamt Gods opdracht <i>Wat zal er met Nineve gebeuren?</i>
Jona en de heidense zeelui <i>Hoe ontvankelijk zijn deze heidenen?</i>	Jona en de inwoners van Nineve <i>Hoe ontvankelijk zijn deze heidenen?</i>
Jona's dankgebed <i>Hoe reageert Jona op Gods genade voor hem?</i>	Jona's boze gebed <i>Hoe reageert Jona op Gods genade voor anderen?</i>
Jona's les over barmhartigheid de open vraag van God → gericht aan ons!	



Lezen H3+H4

Focus: H4 vers 5 t/m 11!



De spiegel van Jona

“... zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve...?”

“Verdriet hebben” =

- Sparen
- Medelijden hebben
- Aanzien/ontzien

Hoe reageren wij op Gods genade voor anderen?

De spiegel van Jona

Hoe reageren wij op Gods genade voor anderen? Eerlijk..?

- Wat is Gods opdracht voor ons?
- Hoe open staan we voor Gods stem?
- Wat voor gemeente willen wij zijn?
- Hoe reageren we op mensen die “erbuiten staan”?
- Kunnen we ons verbinden met Gods hart buiten onze denkkaders?
-