

JEZUS LEERT ONS VRIENDSCHAP



VRIENDSCHAP

1 Johannes 4:17

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden...

Hoe?



VRIENDSCHAP

1 Johannes 4:17

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden...
Want hoewel we nog
in deze wereld zijn,
zijn we als Jezus.



VRIENDSCHAP

Johannes 15:16a

'Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie.'

VRIENDSCHAP

Exodus 33:17

‘Jij hebt genade gevonden in mijn ogen. Ik beschouw je als mijn vriend.’

Jakobus 2:23 (Jesaja 41:8)

‘Abraham geloofde God. Dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij wordt zelfs een vriend van God genoemd.’

VRIENDSCHAP

Johannes 15:13

'Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.'

VRIENDSCHAP!

Lucas 22:61a

De Heer draaide zich om en keek Petrus aan.

VRIENDSCHAP!

Johannes 21:15-17

‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief (agapè), meer dan de anderen hier?’

‘Ja Heer, U weet dat ik van U houd (philio).’

‘Weid mijn lammeren.’

Agapè = onvoorwaardelijke liefde

Philio = vriendschappelijke liefde

VRIENDSCHAP!

Johannes 21:15-17

‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief (agapè)?’

‘Ja Heer, U weet dat ik van U houd (philio).’

‘Hoed mijn schapen.’

Agapè = onvoorwaardelijke liefde

Philio = vriendschappelijke liefde

VRIENDSCHAP!

Johannes 21:15-17

‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me (philio)?’

‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd (philio)?’

‘Weid mijn schapen.’

Philio = vriendschappelijke liefde

Groepsgesprek:

- Lees Johannes 15 en 1 Johannes 4.
- Wat noem jij vriendschap?
- Wat zijn jouw hoogtepunten in vriendschap?
- Wat vind je moeilijk in vriendschap?
- Hoe is Jezus een vriend voor jou (en jij voor Hem)?