

Avondmaal: rouw of feest?



Het Nieuwe Verbond

Jezus' offer aan het kruis

”Dit brood is Mijn lichaam, deze wijn is Mijn bloed”

- Ter nagedachtenis aan Hem
- Fundament van het christelijk geloof
Gemeenschap, verlossing, vergeving, nieuw leven, wandel, etc.
- Verkondigen van Zijn dood in de geestelijke wereld (1 Korinthe 11:26)
- “Totdat Hij komt” → Toekomstverwachting

Bij de Heer aan tafel

- Pascha: het Lam geslacht → maaltijd
- Het vredeoffer (dankoffer): priesters en volk aan tafel bij God
- Ezechiël 41 en Maleachi 1: het altaar als “de tafel van de Heer”
- Openbaring 3:20
“Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij”
- Het thema “maaltijd” in Bijbel (de evangeliën, met name Lukas)

Feest en blijdschap

- Pascha → vieren als een feest voor de HEERE
- Deuteronomium 27:7 → offeren, eten en blij zijn voor Zijn aangezicht
- Bijbels thema “Messiaans banket”
bijvoorbeeld Salomo’s Vrederijk en beloftes in de profeten (Jesaja 25)
- De verloving en de bruiloft van het Lam
“Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam” (Openbaring 19:9)
- Emmaüsgangers
- Hizkia (2 Kronieken 30)
- 1 Korinthe 5:8 → feestvieren in oprechtheid en waarheid

Het Kruispunt

Hoe vieren wij Avondmaal?

Hoe zouden we erbij zitten als Jezus hier nu bij ons aan tafel zat?

→ Verschillende facetten in ere houden

→ Ook vieren met blijdschap!



Avondmaal vieren



Alpha cursus

Is er meer? Schuif aan!

Vanaf de week van 23 september (waarschijnlijk donderdag 26)

