

# Deel 9. Heb je vijanden lief! (Mattheüs 5:43-48)



The King's Speech

De Bergrede uit Mattheüs 5-7



# Deel 9. Heb je vijanden lief! (Mattheüs 5:43-48)



The King's Speech  
De Bergrede uit Mattheüs 5-7

1. Heb je vijand lief en bid voor je vervolgers  
(vers 43-45)
2. Ben jij echt anders dan de rest?  
(vers 46-47)
3. Wees volmaakt: geestelijk volwassen zijn  
(vers 48)



Maar *de vrucht van de Geest* is **liefde**,  
vreugde en vrede, geduld,  
vriendelijkheid en goedheid, geloof,  
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  
Galaten 5:22-23

**Wees  
volmaakt!**